

Nieuwsbrief

Uitgave: Vereniging Konstantin Paustovskij

Odessa, 17 september 1936

Wat een heerlijk mengsel van geuren... Weer is het zomer en een 'genot om te leven'. Ik wens jullie geluk met Nieuwjaar. Gisteren had ik een onvergetelijke avond – ik ging met de mesjoege Ljachetski (hij is weer opgedoken) naar de synagoge aan de Masterskaja (achter de Kolontajewskaja); een me van mijn kinderjaren af vertrouwde omgeving – de mensen, de oude vrouwen in hun 'fargejl', oude mannen en stentorstemmen... Ik ben erg blij dat ik ben meegegaan. Natuurlijk ging het niet zonder gebeden – op mijn manier – en naar een andere god gericht – voornamelijk voor jullie..

Daar Zjenja haar schuld erkent, moeten jullie haar schrijven. Haar adres hebben jullie. Hoe is het klimaat in Brussel? Ik heb een uitnodiging gekregen om een paar dagen naar Jalta te komen. Als ik ga, dan telegrafeer ik nog. Salut!

Isaak Babel

Deze brief is ontleend aan de uitgave
Brieven naar Brussel 1925 – 1939
Monssault 1970

uit het Russisch vertaald door Charles B. Timmer.

Zou er iets van het oude joodse deel van Odessa terug te vinden zijn anno 2001? Degenen die straks naar de Krim reizen en op precies dezelfde datum maar jaren verder in de geschiedenis in Odessa zullen zijn, kunnen het gaan onderzoeken.

Want, ja, de reis gaat door!

Na een lange periode van onzekerheid is het verlossende telefoontje van Eurocult gekomen, de vluchten zijn geboekt en de bootreis is besproken.

Briefing

Om de laatste details en praktische zaken voor de reis door te nemen, stellen wij de reisgenoten voor om zondag 26 augustus nog even bij elkaar te komen. Dirk Horringa stelt zijn woonruimte beschikbaar: Keizersgracht 794, Amsterdam. Vanaf het centraal station neem je tramlijn 4. Je stapt uit bij halte Utrechtsestraat/Keizersgracht. Op een hoek van de gracht zit een bakker. Aan die kant loop je de gracht op en na 150 meter ben je er. Aanvang: 15.00 uur.



Najaarsbijeenkomst

Om te voorkomen dat zich straks een tweedeling gaat vormen tussen de thuisblijvers en de reizigers van nu, stellen we alles in het werk om in het najaar een bijeenkomst te organiseren voor alle leden en overige belangstellenden. Wij denken aan de eerste of tweede zondag in november. Hou deze data daarom even vrij in je agenda.

Dr. Peter van Nunen heeft belangstelling getoond om een lezing voor ons te verzorgen. Hij is verbonden aan het Ruslandcentrum te Maastricht, en heeft – pikant detail – bij Wim Hartog russisch gestudeerd. Wij zoeken nu contact met hem om te bezien welke datum hem schikt en welke locatie in Den Bosch beschikbaar is.

Uiteraard hoort u hier meer van zodra de datum definitief vastligt.

Colofon

27 juli 2001

Deze nieuwsbrief is
Een uitgave van
De vereniging Konstantin paustovskij
Bedoeld voor leden en
Belangstellenden.
De Vereniging steit
Zich nder meer
Ten doel het werk
Van Paustovskij
Breed onder de
Aandacht te
Brengen.
Secretariaat:
Hertog hendriksingel 22
5216 BB Den Bosch
fax.073-6127551

Videoband klaar

Zoals toegezegd heeft Ria Verbergt tv-beeldmateriaal dat over Paustovskij voorhanden is, op video gezet. Enkelen van jullie hebben deze band besteld.

Deze band is nu beschikbaar voor f 15,00 als je hem ophaalt.

We kunnen je hem ook toezenden, maar dan komen er ongeveer 5 gulden aan verzendkosten bij.

Heb je belangstelling?

Tel. 073-6130058.

e-mail gem.borggreven@planet.nl

Schrijvers en hun huizen

Onder deze titel bracht Meulenhof een aantal beschrijvingen bijeen van de woonhuizen van bekende schrijvers. En ja, ook het huis waarin Konstantin Paustovskij : Odessa heeft gewoond komt in bundel voor. Geschreven door Karin Veraart.
Troost voor de thuisblijvers ?

Algemeen

Heb je suggesties voor de volgende nieuwsbrief, tekst, foto's, alles is welkom.
Er zit toch genoeg creativiteit in de club, laat het eens zien.